

t

Vårt allt

John Ekman

* 5/2 1897

† 11/7 1963

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad men med ljusa och vackra minnen. Djupt sörjd och saknad av oss släkt och många vänner.

Katrineholm den 12 juli 1963

MARTA

Sven och Gunborg

Bo Ulf

Göran

Jordfästningen äger rum fredagen den 19 juli kl. 13.00 i Katrineholms Krematorium.

Meddelas endast på detta sätt.

t



Justeraren John Ekman, Mimers väg 4, Katrineholm, avled på torsdagen på SKF:s semesterhem Brattön. Han var lödd i St. Malm den 5 februari 1897. Under sin uppväxttid var han bosatt på en del andra platser, bl. a. i Rättvik, men återkom för ett 50-tal år sedan till födelsestaden där han sedan varit bosatt. Under många år arbetade han på lådfabriken och senare på boxavdelningen på SKF. Den bortgångne tillhörde Södermanlands spelmansförbund; hans stora intresse var bygdemusik. Han var även intresserad av idrott och sedan år 1919 medlem av Katrineholms SK. Han har haft olika förtroendeuppdrag inom klubben och har bl. a. varit intendent på Skogsborg.

Den bortgångne sörjes närmast av maka, son och sonhustru samt barnbarn.

JOHN EKMAN
IN MEMORIAM

Katrineholms spelmanslag och Södermanlands Spelmansförbund har fått sorg. På lördagen nåddes oss budskapet om John Ekmans hastiga bortgång. Mitt under sin semester fick han så tragiskt sluta sina dagar.

I spelmanslaget lämnar John Ekman ett stort tomrum efter sig. Han var en god och plikt-trogen medlem som sällan saknades vid någon spelövning och uppspelning. Även inom styrelsen gjorde han en värdefull insats, bl. a. som ordförande. Han var en duktig spelman, inte minst för sin skickliga sekundspelning, en verkligt genuin konstare inom folkmusiken.

Din plats står nu tom i spelmanslaget och Förbundet. Vi, Dina spelansvänner saknar Dig och sörjer Dig.

Vila i frid, Du käre kamrat!
Egon Ekholm

— Metallarbetare John Ekman jordfästes på fredagen i Katrineholms krematorium. Akten inleddes av kantor Elisabeth Persson med Nu lämnar vi stoftet åt graven av Runbäck varefter medlemmar ur Katrineholms spelmanslag spelade Kyrklig visa från Ådalen. Efter psalm 572: 1—3 förrättade komminister Ingvar Anderzén jordfästningen. Så följde psalm 66: 1—3. Hrr Thure Wedberg och Nils Lindvall utförde En spelmans jordafärd av E. öst. Psalm 580 sjöngs därefter. Som utgångsmusik spelade kantor Persson Gammal fäbodpsalm av Lindberg. Sörmlands spelmansförbund och metallarbetarförbundets avdelning 106 paraderade med sina fanor. I den rika och vackra blomstergården märktes en sista hälsning från bl. a. Katrineholms spelmanslag, Katrineholms SK, SKF, SKF:s verkstadsklubb, Sörmlands spelmansförbund — styrelsen, bostadsrättsföreningen Guldsmeden 1, arbetskamrater vid Bänken avdelning 101 samt Svenska metallarbetarförbundet avdelning 106.