

# Välkända lärarprofiler i pensioneras efter över 40 års tjänst

— Ungdomer förtide är jobbiga. Men trevliga. Den är öppna för mer kamratlig motlära. Huvudparten av min levnad har verkligen varit utmärkt och måg vara righet med disciplin. Jag aldrig haft den viktigaste förutsättningen för att hantverka barn och ungdom. Och den största otjänstakt som gör dem att skämmas för dem...

Sedan 1926 är Cyrus Mannervik, idrotts- och idrottsundervisningsrektor i Katrineholm, 38 år.

— De är inte tillräckligt utrustade för att säga om jag har en särskild hantverkstrivtsmycket och mitt yrke och människor som kommit i beröring med.

## Rektor Mannervik

är en mångsidigt begåvad herre med flera strängar på sin lyra. Bl.a. är han författare och förutom en del läroböcker har han skrivit ett par ungdomsböcker. Blir det fler böcker nu?

— Några bestämda planer för framtiden har jag inte. Om andan faller på blir det kanske det, men det vet jag inget om för närvarande.

Rektor Mannervik berättar också att han just nu har två läroböcker för grundskolan under arbete. Det ena är en s.k. fördjupningsbok om sydsvenska högländet och det andra en historisk läsebok.

En gång i tiden ville Cyrus Mannervik bli tidningsman. Och det blev han också — fast kanske på ett annat sätt än han tänkte sig från början. För många år sedan var han med

om att starta katrineholmsskolornas tidning Kärven och dessutom har han under åren slopp medverkat i Lyckoslantens med åtskilliga berättelser. Men sitt yrkesval har han aldrig ångrat. Blev han ung på nytt skulle han välja samma bana.

Rektor Mannervik är född i Döderhult i Småland och avlade 1921 folkskolläraexamen i Växjö. Efter tjänstgöring i Landskrona och Trollhättan kom han 1926 till Katrineholm, där han varit "stationerad" i Södra skolan.

Östra skolan och nu senast Sandbäcksskolan.

Östra skolan var han i 30 år tillsynslärare och under hela den tidsrymden undervisade han från samma kateder i samma skolor! Rektor blev han 1958.

I idrottskretsar är Cyrus Mannervik ett välkänt namn. Under en följd av år har "Idrottsrekortorn" varit ordförande i bl. a. KAIK och Idrotts- och Fritidsstyrelsen. Också i stadens politiska och sociala liv har han gjort en betydande insats.

## Pensionär I.

Gustaf Wetter på trappan till Södra skolan, där han undervisat i inte mindre än 40 år.

Två välkända lärarprofiler i Katrineholm får i och med detta läsårs slut pension. Det är rektor Cyrus Mannervik och skollärare Gustaf Wetter, båda med åtskilliga tjänsteår på nacken — rektor Mannervik tog sin examen för 43 år sedan och magister Wetter för 41 år sedan.

De två pedagogerna har det gemensamt att de är smålänningar till bördan och tog sin folkskolläraexamen vid seminariet i Växjö. Dessutom har båda haft nästan hela sin lärargärning förlagd till Katrineholm. Men medan Cyrus Mannervik nu "slår sig till ro" som pensionär kommer Gustaf Wetter att fortsätta undervisa.

Magister Wetter kom till Katrineholm 1924 och ända sedan dess — det blir alltså 40 år i år — har han undervisat i Södra skolan! De senaste sju åren har han visserligen tjänstgjort i läroverket, men eftersom detta disponerar en del salar i Södra skolan har vissa lektioner ändå varit förlagda dit. När Gustaf Wetter kom till Katrineholm var Södra skolan tre år gammal. Då skällde alla över att den låg i utkanten av staden. Nu ligger den omedelbart i närheten av Katrineholms geografiska centrum, tennishallen...

— På den tiden var det mycket svårt att få lärartjänst. Jag tror det var 86 sökande till den plats som jag sedan fick. Och att jag fick platsen berodde nog delvis på att jag hade papper på att jag kunde spela och sjunga. Det var stor brist på musikhärare, se...

## Pensionär II.

Cyrus Mannervik slår sig nu till ro efter 43 års tjänstgöring.

Ja, Gustaf Wetters namn är starkt förknippat med musik — folkmusik. Redan efter ett år i Katrineholm var han med om att bilda Södermanlands spelmansförbund, som alltså fyller 40 nästa år. Det är f. ö. Sveriges största spelmansförbund. Att den sömländska folkmusiken i dag är en levande musik kan vi tacka Wetter för och hans förtjänst är det också att så många gamla fina låtar finns nedtecknade och bevarade åt eftervärlden. Hans ämnen i skolan är annars matematik och fysik.

— Hur många lektioner jag hållit under årens lopp vet jag inte, men det är åtskilliga. När jag kom till Katrineholm 1924 var det hårda tider. Lärarna hade svältilöner och man fick verkligen arbeta för sitt uppehälle. Ett tag hade jag 50 lektioner i veckan, förutom den egna klassen hade jag en slöjddklass och undervisade i fortsättningsskolan och senare även i yrkes- och lärlingsskolan.

Men jag har varit mycket lycklig med mitt yrke. Man arbetar med ett levande material och det sätter väl sin prägel på utövaren. Man blir lite barnslig, men det får livets hårda verklighet släpa bort.

Magister Wetter är född i Gränna, tog studenten vid Norra Latin i Stockholm 1922, folkskolläraexamen i Växjö året därpå och innan han kom till Katrineholm 1924 tjänstgjorde han en termin i Närke och en termin i norra Småland.

## ★ TRIVTS BRA

— Jag har trivts mycket bra i Katrineholm, säger han. Annars hade jag inte stannat här. När jag får en ny klass tar jag alltid först reda på om jag har några "barnbarn" i den, d. v. s. sådana vars föräldrar jag undervisat. Och det har jag nästan alltid.