

Fredagen den 26 juni 1970

LÄNSTIDNINGEN

Flitigt barndanslag



Fröken Lisa Nilsson tv och fru Gunhild Rosenberg är ledare för Sorunda Barndanslag. De är här klädda i Sorundadräkten och bär den örmössa som är speciell för dräkten. (Foto: Kjell Gustavsson)

SORUNDA BARNDANSLAG leds av fru Gunhild Rosenberg och fröken Lisa Nilsson. I barndanslaget ingår för närvarande omkring 35 barn. Dessutom finns ett ungdomslag där medlemmarna är mellan 15–25 år och som brukar träffas en gång i månaden.

Yngst i barndanslaget är 4-åriga Lena Martinell. Hon deltog i alla engagemang som barndanslaget hade under midsommarhelgen. Hon dansade med Sven-Olov Larsson, som är något äldre än Lena men som inte heller har börjat skolan ännu.

Varje midsommarafton brukar barndanslaget uppträda vid ålderdomshemmet i Sorunda och så skedde även i år. Vidare dansade barnen i Prästgårdsparken, där Sorunda Hembygdsförening hade anordnat midsommarfirande. På midsommardagen uppträdde man vid Stora Vika och vid Rangsta festplats. Alla barnen var klädda i folkdräkter då de uppträdde.

Barndanslaget började sin verksamhet för drygt tio år sedan. Fröken Lisa Nilsson var den som satte igång det hela.

— Barndanslaget tränar 30–35 gånger om året. Vintertid sker träningen varannan tisdag men på våren brukar man träffas så gott som varje vecka.

Paul Törnqvist svarar oftast för musiken då barndanslaget upp-

träder. Han är van att spela folkdansmusik och har bra tålamod med barnen.

— För det mesta har vi jämna par och det tycker vi är väldigt roligt. Vi dansar företrädesvis svensk folkdans och ibland även pardans, omtalar fru Gunhild Rosenberg.

— Vi har i vår verksamhet stor hjälp av barnens föräldrar, fortsätter fru Rosenberg. Föräldrarna skjutsar barnen både till träning och till uppträdanden.

Nästan varje sommar brukar barndanslaget och dess ledare företa en resa. I sommar planeras två resor till Dalarna — en resa med barndanslaget och en med ungdomslaget. Vid dessa resor brukar man ha med gasolkök och tillreda maten i fria naturen. Någon gång har man fältet och ibland har man gratis färd disponera skolsalar för övernattnig. Den längsta resa man företagit var i början av 1960-talet. Då gick färden till Malmö och Köpenhamn.

Resorna finansieras delvis med medel som inflyter vid den värfest man årligen brukar hålla.

Fru Rosenberg började själv dansa i Sorunda Folkdanslag vid 15 års ålder. Under studietiden vid Tärna Folkhögskola i Västmanland fortsatte hon att dansa folkdans.

— Kontakten och kamratskapet med barnen är mycket givande, framhåller fru Rosenberg. Verksamheten är tidskrävande men ger oerhört mycket i utbytte. Vad man ger ut av tid och kraft får man mångdubbelt igen.