

Traditionerna med bygdemusiken förs vidare i Lilla spelmanslaget



Heino Hallek (f. v.) och hans lilla pelmanslag, har i år fått många nya medlemmar.

RÄTTVIK (FK) Det klankas ofta på ungdomar för att de inte vill föra ett kulturarv vidare. I Rättvik finns det en mycket uppmärksam grupp som tagit sig an en gammal kulturtradition i bygden. Det är Rättviks lilla spelmanslag, en grupp ungdomar som spelar låtar på gammalt spelmansmanér. Det rör sig om ung-

domar i Rättviks musikskola och det medför bl. a. att det blir omsättning på medlemmarna. Spelmanslaget har i år fått många nya spelmän. De har även spelat in låtar för Rikskonserter, som man hoppas skall ge en skolkonsertturné som resultat.

Rättviks lilla spelmanslag bildades för sju år sedan. Det var tio stråkelever i musikskolan som bestämde sig för att bilda ett spelmanslag. När spelmanstraditionerna skapades spelade man oftast i små grupper. Först på 1940-talet bildades spelmanslagen som nu kan bestå av så stora grupper som 30 och fler.

Daglig övning

Första sommaren övade varje medlem dagligen. Orsaken till detta var

att få ett så bra och stort program som möjligt. En gång i veckan träffades hela spelmanslaget och spelade igenom reportagen. Det blev så småningom många framträdanden. Bl. a. ett par gånger i Sveriges Radio. Efter tre års spelningar hade laget sparat ihop så mycket att det kunde åka till Visby, där man stannade en vecka.

Tre till högskola
Ungdomarna skingrades så små-

ningom. Mest berodde detta på att medlemmarna skulle ut och studera på annan ort. En del fick idén att studera musik på heltid. Tre av dessa har kommit in vid musikhögskolan i Stockholm.

Musikskolan i Rättvik bedriver en kontinuerlig verksamhet. Därför kommer det hela tiden nya elever med nya friska tag. I våras kunde därför ett nytt gäng sätta fart på låtspelandet i lilla spelmansgänget

Även detta gäng träffades en veckan under sommarlovet. I och med detta blev också flera framträdanden.

Numera över laget på lördag. Dessutom har de spelat in ett gram på band som man har sändit in till rikskonserter. Nu hoppas man att så småningom få göra skivkonserter och propagera för låtspelandet.

Mart Halv
Pry