

Allsvenskt "kolifej" firar spelmanslön

Tio år har vuxit sedan sörmländska spelmansförbund, Gustaf Wetter, planterade ett värträd, en s. k. navellön, på gårdsstället till Flenmo i Mellösa för att hyllata de sörmländska spelmäns tacksamhet till disponent Eriksson och hans hustru. Sedan dess har lönnen vuxit betydligt och med tanke på planteringsjubileet har gårdsfolket avsett tiden mogen för en höjdhöjande spelmannamandragning.

Kolifejet hålles på måndag och får gästerna allsvenska prästen i sammankomsten deltar såväligen styrelserna för spelmansförbunden i Östergötland, Örebro, Småland, Västergötland, Västmanland, Värmland och Skåne och som värt eget läroförbund. Inalles blir det ett 80-tal rika spelmän, som möter upp av vilka ungefär en fjärdedel bär titeln klassspelman. Bland de mera prominenta märks professor Lars Eriksson.

Spelmannafesterna börjar vid högmassan i Mellösa kyrka, där spelmännen i 8 medverkar med en uppbyggande kyrkkaffe på Flenmo. Förhandlingar och annat smått och gott följande avskaffningsmiddagen på kvällen. Att kyrkan kommer att bli en återvändande plats för spelmännen med spelmannafesterna behöves inte betvivlas.

Katrineholms-Kuriren

Måndagen den 29 april 1957



Folkhögskolans lärare Gustaf Wetter ses här i kretsen av spelmän på orgelfäktaren i Mellösa kyrka.

Tioåriga Flenmolönnen har jubileumsvattnat

Navellönnen på gårdsstället vid Erik Jonsson-gården i Flenmo som planterades där exakt 10 år sedan som värträd för disponent Nils Eriksson, var i går föremål för jubileumsvattning av givarna Sörmländska spelmansförbund. Spelmännen samlades vid Mellösa kyrka där de med ordföranden Gustaf Wetter i spetsen svarade för musiken.

De, som under de tio år som lönnen funnits till, blivit tradition att vattningen skall ombesörjas av sörmländska spelmän som gästar gården. I år var det ett större antal "vattnare" än vanligt. Sammanlagt var det ca 80 personer närvarande, och de samlades i Mellösa kyrka, där adjunkt Lage Linuzon, Hälleforsnas, höll predikan och — naturligtvis — spelmännen svara-

de för ett par nummer. Vidare sjöng operasångare Folke Andersson till ackompanjemang av musikdirektör John Norrman från Eskilstuna, Lyft mig Gud, av John Norrman. Efter högmässan tackade kyrkoadjunkt Linuzon de medverkande för deras insatser.

Efter gudstjänsten blev det kyrkkaffe på Flenmo, där spelmännen dryftade aktuella pro-

blem och spelade så enkelt som tillsammans. Spelmän från inte många landskap kunde man dela med sig av sina renheter. På kvällen följde föreläsning och de inbjudna på Flenmo.

Mellanstensk spelmansträff i reckohelgen

Ett 30-tal spelmän representerande styrelserna i Spelmansförbundet i Sörmländska samulas på esöndag till traditionell spelmansträff hos disponent Nils Eriksson i Flenmo. Samling sker vid Mellösa kyrka där spelmännen medverkar i högmassan med musik. Bl. a. spelades som avslutning Mörko kyrkmässor.

Efter högmässan och den följande lunchen bör det förhandlingar, varpå Gustaf Wetter, Katrineholm, i ord och toner presenterar ett par gamla hälsoböcker från sedra Östergötland.

I träffen deltar spelmän från Västergötland, Östergötland, Örebro län, Västmanland, Värmland, Småland, Stockholm och såt men inte minst Sörmland.