

Lördagen den 21 september 1957

Katrineholms-Kuriren



Min älskade Make,
vår älskade Far och Farfar

**Bernhard
Boström**

• 15 juni 1889

Har i dag lämnat oss. In-
nerligt sorgd och i Huset och
tacksamt minne bevarad
av oss, syskon och övrig
släkt.

Katrineholm den 20 sept.
1957

ELSA

Gösta och Elsy
Lilla Gunnel

— F. d. murarmästaren Bern-
hard Boström, Katrineholm, har
avlidit i en ålder av 68 år. Han
var född den 15 juni 1889 i Him-
linge i Floda, där han bodde i 25
år. Hr Boström var på sin tid
med och bildade Södermanlands
spelmansförbund, där han också
var kassör i ett 20-tal år. Han er-
höll av förbundet ett förtjänst-
märke i guld för sina värdefulla
insatser. Vidare har han varit
murarförbundets ordförande och
kassör i staden. Hr Boström har
 varit bosatt i Katrineholm i ett
40-tal år. Han sörjes närmast av
 sin maka Elsa, sonen Gösta, juvele-
 rare här i staden, sonhustru och
sondotter samt syskon.

**Bernhard Boström
in memoriam**



Bernhard Boström har fått dö
 från sitt långa lidande. Det är
 skönt, att det finns något som
 heter vila efter en lång arbets-
 dag. Med Bernhard Boström har
 en trotjänare inom Söderman-
 lands spelmansförbund slutat si-
 na dagar. Han var med midsom-
 mardagen 1925 och stiftade för-
 bundet. Utav dessa finns nu inte
 många kvar. De kan snart räknas
 på ena handens fingrar. I 20 långa
 strävsamma år var Boström med
 i styrelsen och beklädde den an-
 svarsfulla posten som kassaför-
 valtare. Övriga ledamöter i sty-
 relsen växlade, men Boström
 stod kvar ända till 1945 och bi-
 drog verksamt till att skaffa för-
 bundet ett gott anseende och en
 god ekonomi. Det är tack vare så-
 dana arbetsvilliga hedersmän som
 Bernhard Boström, som en ideell
 sammanslutning kan bestå och
 gå framåt trots svårigheter och
 motigheter ibland. Heder är ho-
 nom!

Som murare och spelman var
 han något av en konstnär och ha-
 de i både dessa stycken ärvt sin
 faders anlag. Han hette Albert
 Boström, och denne var på sin
 tid den störste spelmannen i Flo-
 da socken. I hans hårda och svå-
 ra skola fick han gå i sin barn-
 och ungdomstid och lära sig mu-

raryrket. Han hade medfödda an-
 lag och blev med tiden liksom sin
 fader ovanligt skicklig. Han var
 verkligen snäll i sina händer,
 men samtidigt ovanligt noggrann.

Alltför sällan fick man höra
 Bernhard Boström spela. Det
 fanns ju så många andra, som
 gärna ville framträda. Han spe-
 lade sin faders låtar med en
 klockren, mjuk, men stor ton och
 på ett försynt spelmannsässigt
 sätt. Nu har hans fiol tystnat.
 Hans stråke och murslev får vila.
 Södermanlands spelmansförbund
 tackar Dig, plikttrogne oppoff-
 rande medlem för Din insats un-
 der Din krafts dagar. Mätte Du
 ljuvligt sova.

Gustaf Wetter.

Katrineholms-Kuriren

Lördagen den 28 september 1957

JORDFÄSTNINGAR

— En högtidlig jordfästnings-
 akt ägde på fredagen rum i Kat-
 rineholms krematorium, då förre
 murarmästaren **Bernhard Bo-
 ström** vigdes till griftoer i när-
 varo av talrika sörjande.

Akten inleddes på orgel av mu-
 sikdirektör Herman Friedner,
 som utförde Toccata av Muffat,
 varpå En spelmans jordafärd av
 Wiktor Öst spelades av en trio
 bestående av hrr Gustaf Wetter,
 Thure Wedberg och Nils Lind-
 vall. Efter ps. 572 griftetalade
 kyrkoherde Gustaf Olofsson ut-
 gående från Jes. 43:1 samt för-
 rättade jordfästningen, varpå
 sjöngs ps. 331. Då kistan sänktes
 spelade hr Wedberg till orgel-
 ackompanjemang Ave verum
 corpus av Mozart. När kistan
 sänkts utförde konsertmästare
 Aldo Annino på cello Ave Maria
 av Schubert, och till slut spelade
 musikdirektör Friedner Prelu-
 dium av Waldemar Söderholm.
 Bland den mycket rika blomster-
 gården märktes blommor i form
 av en harpa från Södermanlands
 spelmansförbund, nedlagd av hr
 Wetter, samt en krans från
 Svenska murareförbundets av-
 delning nr 50, som nedlades av
 hr Birger Kjellström.