

Tisdagen den 29 juli 1958

Rekarne-dansarna fick minnesrik tur

Så här berättar Börje Pettersson i en rapport om Rekarne folkdanslags dansk-tyska turné: De härliga dagarna i Aachen kommer vi aldrig att glömma. Jag kan inte förstå hur ett sådant folk kan ha fått dåligt rykte i Sverige. Tidningarna i Aachen har under vårt besök bett om ursäkt för det som tidigare har hänt i samband med fotbolls-VM och allt tycks vara glömt.

Vid vår ankomst möttes vi utanför staden och lotsades in till restaurang Zünfhaus, där vi åt vår första måltid. Där träffade vi vårt värdfolk. Dagen därpå började med en mottagning hos överborgmästaren i rådhuset, där vi överlämnade en hälsning och en minnesgåva från Eskilstuna. Innan vi gick därifrån dansade vi Väva vadmal.

Av de 23 kejsare och kungar som krönts i Tyskland har 7 blivit krönta i Aachens rådhus. Festsalen där gjorde ett mycket pampigt intryck. Efter en intressant rundtur i staden samlades vi på kvällen till ett gemensamt samkväm. Lördagen inleddes med en shoppingtur och på eftermiddagen hade vi uppvisning i Neues Kurhaus, ett kurhotell med en underbar park. Vi dansade i tre avdelningar och mellan varje avdelning spelade en tysk orkester svensk musik. På kvällen samlades vi till en avslutningsträff, där vi bl. a. fick se bilder från tyskarnas besök hos oss i Eskilstuna.

På söndagsmorgonen dansa-

de vi framför Elisenbrunnen. Vi stoppade all trafik på trottoaren under vår kadriljuppställning.

Vårt avsked i Aachen blev hjärtligt men vemodigt. Med hopp om ett snart återseende startade vi färden mot Zell, en liten stad mitt i vindistriktet. Där togs vi emot som stadens gäster och kom i kontakt med dess folkdanslag, som endast bestod av flickor. På morgonen när vår chaufför Ragnar Gustafsson kom till bussen fann han att den hade dekorerats med blommor.

Måndagens etapp Zell-Köln var absolut resans vackraste. Den starkt kuperade terrängen och vinrankornas raka rader var en utsikt som inte kan beskrivas. I Bingen klev vi ombord på en färja som förde oss 65 km. utför Rhen till Koblenz, förbi Lorelei-klippan. Efter ytterligare några mil med bussen var vi framme i Köln och på kvällen dansade vi tillsammans med Kölns folkdanslag.

★