

Sörmlands spelmansförbund nästan störst i hela Sverige

Södermanlands spelmansförbund växer och växer glädjande nog och är efter Dalarnas det största i landet, konstaterade man bland annat vid förbundets årsmöte på stadshotellet i Katrineholm på lördagskvällen. Av de ungefär 260 medlemmarna hade ett hundratal samlats till årsmöte med fest och na-

turligtvis mycket musik. Det var hjärtans roligt, kommenterade man och nu väntar man bara på nästa spelmansträff som blir i Eskilstuna den 24 maj i samband med stadens 300-årsjubileum.

Magister Gustaf Wetter, ordförande, överlämnade de avskrifter på 500 låtar som han gjort på ledig tid och som blir en värde-

full utökning till de tusen som Olov Andersson gjorde på 30-talet.

Årsmötet inleddes med att magister Wetter höll parentation över de bortgångna medlemmarna Robert Nordström, Lerbo, Nils Eriksson, Flenmo, Mellösa, Ivar Hultström, Flodafors, och Axel Wester, Vingåker. Dessutom er-

Forts. å sista sid.



Ett lustigt inslag på en för övrigt mycket trivsamt årsfest hos Södermanlands spelmansförbund i lördags var »påläggskalven». Förra årsmötet efterlyste ordförande Gustaf Wetter (till vänster på bilden) en påläggskalv, men beklagade nu att han inte kunde visa fram någon annan än den lilla prydnadskalven, som står på bordet framför herrarna Gustaf Axelsson, Katrineholm, och Sigvard Ejermo, Nyköping.

Sörmlands spel...

Forts. fr. sid. 1

inrade han om landshövding E. Gust. Andersson, som under sin tid som landshövding stödde förbundet.

Årsmötet beslutade att om möjligt försöka göra avskrifter av de sörmländska låtar som finns i Uppsala landsarkiv. Man diskuterade också om en kurs som skall hållas i Svenska ungdomsringens regi på Sundbyholm någon gång i år.

De stora spelmansstämmorna blir i år först i Eskilstuna den 25 maj i samband med stadens 300-årsjubileum, den andra i Södertälje i början på juni. Traditionen enligt samlas man på Julita skans på midsommardagen och sommarens sista spelmansstämma hålls i Brevens bruk den 25 augusti.

Vid årsskiftet hade förbundet 241 medlemmar, 15 nya hade invalts under 1958. Men redan under de första månaderna av 1959 har 20 nya medlemmar invalts: Strängnäs har nämligen fått ett spelanslag där medelåldern på medlemmarna bara är ungefär 20 år.

Förbundets styrelse omvaldes i sin helhet. Ordförande är Gustaf Wetter, Katrineholm, vice ordförande Arvid Karlsson, Nyköping, kassaförvaltare Nils Lindvall, Katrineholm, bitr. kassaförvaltare Gerhard Engman, Flen, sekreterare Sigvard Ejermo, Nyköping, och arkivarie Alvar Rosén, Katrineholm. Suppleanter är Stig Söderström, Gnesta, och Arthur Forsberg, Katrineholm. Revisorer är Gustaf Nordin, Älvsjö, och Martin Lindström, Stockholm.

Vid festen i festsalen spelades det som sig bör i ett sådant här sammanhang hela tiden och dessutom underhöll Katrinä i Klövåhalla (Edit Söderberg) med sina historier och Lasse Andersson sjöng till luta.