

Södermanlands spelmansförbund är nu det näst största i landet

Södermanlands spelmansförbund höll på lördagen årsmöte på Stadshotellet i Katrineholm och hade närmare 100 personer på den åtföljande supén, som med dans, sång och strängspel pågick ända till kl. 2 på natten. Förbundet har ökat medlemsantalet med 15 till 241 och är landets näst Dalarna största spelmansförbund.

Följande spelmansstämmor skall hållas 1959: 24 maj i Eskilstuna i samband med utställning E 300, som skall avslutas med ett framträdande av Sörmlands spelmän och folkdansare, 7 eller eventuellt 14 juni i Södertälje och den 20 juni den traditionella stämman på Julita skans.

Preliminärt har den 16 augusti uppsatts för en stämma i Brevens bruk i samarbete med närkingar och östgötar. Närkingarna skall i år stå för rusthållet.

Vidare beslutades att förbundet skall svara för kostnaderna för de medlemmar, som vill delta i en kurs för folkspelmän på Sundbyholm.

Som vi tidigare nämnt överlämnade Gustaf Wetter, Katrineholm, sin omfattande samling av folklåtar till förbundet. I samband härmed beslöts att låta avskrivna Nils Denckerts från Asa i Uppsala landsmålsarkiv förvarade uppteckningar av folklåtar.

Styrelsen omvaldes och består av Gustaf Wetter, ordf., Arvid Karlsson, Nyköping, v. ordf., Nils Lindvall, Katrineholm, kassaförvaltare, Sigvard Ejermo, Nyköping, sekreterare, och Gerhard



Vid årsmötet 1958 efterlyste Gustaf Wetter en "påläggskalv" i ledningen, varpå 75-årige spelmannen Arvid Johansson, Katrineholm, tog honom på orden och slöjdade en kalv av trä. Den överlämnas på bilden till Wetter av fru Eva Forsberg, Vadsbro, och till höger, Sigvard Ejermo, Nyköping.

Engman, Flen, biträdande kassaförvaltare. Revisorer blev Gustaf Nordin, Älvsjö och Martin Lindström, Stockholm.

Vid mötets början höll ordföranden Wetter högtidlig parentation över bortgångna medlemmarna Robert Nordström, Lerbo, Nils Eriksson, Flenmo, Ivar Hult-

ström, Floda, och Axel Wester, Vingåker. Han omnämnde även landshövding E. Gust. Anderssons bortgång och förklarade att denne i egenskap av landstingets ordförande visat stort intresse för spelmansförbundet.

Vid samkvämet efter supén medverkade Katrina i Klövålla med trevliga historier och Lasse Andersson från Skogstorp med sång till luta. Ett 75-tal spelmän deltog i sammankomsten. Bland de inbjudna märktes landstingets ordförande Edvin Stigberg och drätselchefen Tage Larfors, Katrineholm.