

KATRINEHOLMS FOLKDANSARE FIRADE "ANNORLUNDA" 25 ÅR

Det var folkdans och spel-
mangsglädje i Folkets hus,
Katrineholm, på lördagskväl-
len. Då 25-årsjubilerade näm-
ligen NOV:s folkdanslag, och
till den festen hade man
bjudit in kamrater från skil-
da håll av bl. a. Sörmland,
Östergötland och Närke. Om-
kring 250 personer var med,
och de flesta av dem upp-
trädde i folkdräkter.

Kvällen blev ett jubileum, som
var lite annorlunda än ett sådant
brukar vara. Den traditionella
historiken fanns där t. ex. inte
utan i stället en mycket trivsamt
25-års-kavalkad, som framfördes
av medlemmarna i gruppen. Vi-
dare hölls det dussinvis med tal,
men alla var välgörande korta
och fria från »historisk» torka.

Danslagets ledare sedan 1949,
fröken Gullan Lindström, inledde
med välkomstanförande, och där-

efter följde thesupé. Jubileumska-
valkaden hade sammanställts av
Nils Ihrén och Irma Andersson.
Med dans- och sångillustrationer
gav den en bild av verksamheten
bl. a. under första åren. Några
namn omnämndes speciellt i
sammanhanget. Bland dessa

märktes trion Torsten Karlsson,
Gösta Boström och Gullan Lind-
ström, som varit med från de
första åren. Ledare de första 15
åren var Torsten Karlsson, som
med energi och intresse förde
arbetet vidare. Bland ledarna nu
märks bl. a. Gullan Lindström
och spelmannen Allan Karlsson.

Bland inslagen i kavalkaden
förekom vidare duett av fröken
Lindström och fru Elsy Boström,
mera sång samt fiolmusik. Några
medlemmar gjorde en uppvisning
av olika folkdanser.

Efter den delen av programmet
var det dags för ett dussintal
gratulanter att hylla den 25-års-
jubilerande gruppen. Distrikts-
ordföranden i Sörmland, Fritz
Andersson, Eskilstuna, började.
Han hyllade »eldsjälarna» från de
första åren och gav en eloge även
åt de nuvarande ledarna. Hr
Andersson framförde en hälsning
också från riksstyrelsen och Re-
karne folkdansgille samt över-
lämnade presenter.

Sedan blev det ytterligare tal
och presenter. Nynäshamns folk-
dangille representerades av Fol-
ke Junås, och för kamraterna i
Nyköping talade Ingemar Eric-
son. Från folkdanslaget i Ving-
åker överlämnade Aina Eklöf
blommor.

Från Norrköping kom flera
gratulanter. Tal hölls av distrikts-
ordföranden i Östergötland, Folke
Kennryd, för Hengårdens folk-
dangill talade Gustaf Lantz, för
danskollegerna hos Bygdeminnet
i samma stad K. E. Karlsson och
för folkdanslaget Kamraterna
Bernt Alnerheim.



Den här trion var med från folkdanslagets första år. Från vänster Torsten Karlsson, Gullan Lindström och Gösta Boström.

Även »moderföreningen»
NOV i Katrineholm gav en
lyckönskan. Den framfördes
av ordföranden, Erik Nor-
man, som överlämnade en
gåva på 200 kr. Det beloppet
skall användas till hjälp för
en Tysklandsresa, som grup-
pen tänker göra i sommar.
Då blir det ett utbytesbesök
hos de tyska folkdansare,
som förra året gästade Katri-
neholm.

För folkdansarna i Flen talade
Ann-Marie Leander och för Folk-
ungagillet i Linköping Gunnar
Pettersson.

Även om man
är smålänning...

En publikpoäng knep den
okonventionelle Huskvarnabon,
Stig Malm. Även om man är små-
länning kan man inte komma all-
deles tomhänt, sa han. Hans pre-
sent var ett foto, som tagits då
katrineholmarna härnästens
var nere och uppträdde i Små-
land. Som ett komplement ploc-
kade han upp en spik ur djupet
av sin hembygdsdräkt, detta »för
säkerhets skull, så att ni har
nå't att hänga tavlan på».

Gullan Lindström tackade på
folkdanslagets vägnar och redo-
visade medlemmarnas överrask-
ning, att jubileumshyllningarna
fått sådan omfattning. Hon rikta-
de ett särskilt tack till spelman-
nen Allan Karlsson och överläm-
nade till honom Svenska un-
domsringsens standar. Han fick
också en specielltillverkad medalj.
Som tack för energisl insatser
fick fröken Lindström av kamra-
terna i laget mottaga ett standar.
Till jubiléet kom också en del
telegram.

Sedan vidtog den lättare delen
av programmet. Dansen trädde
till musik av bygdespelmän, och
under kvällen förekom också en
uppvisning av NOV:s ungdoms-
dangill i Katrineholm.

Afrikadans och tyrolersång hos jubilerande folkdansare



Aldste festdeltagaren, 75-åriga Gustav Andersson, spelar en låt för festens yngsta, 5-åriga Gunnel Boström.

Men skrev år 1934 då Katrineholms NOV-avdelning fick ett folkdanslag. Det är 25 år sedan dess och det måste förstås firas med pompa. En riktig fest blev det också när folkdanslaget på lördagskvällen höll sitt "silverjubileum". 200-talet gäster — samtliga i bygdedräkt — satt bänkade runt teborden när spelmän från hela Sörmland spelade ingångslåten.

Det var som sagt mycket gäster på plats. Ett 65-tal hade rest in från Östergötland. De var speciellt välkomna eftersom det var östgötarna som tog hand om den nya föreningen då det vid starten inte fanns något sörmlandsdistrikt. Men 15 år senare var det dags att bilda ett sådant och därför var naturligtvis huvudparten av de övriga gästerna sörmlänningar. Örebroare kunde man också skymta bland den uppslupna jubileumspubliken.

Sedan Gullan Lindström hälsat välkommen och teet var urdruckat — förtären serverades av seniorerna medan ungdomslogens söta flickor i gula västar slog i påtåren — vidtog jubileumskavalkaden, som framfördes i tal och ton.

En verkligt trevlig resumé över de gångna åren presenterades och bl. a. var det återupplivande av en av danslagets första danser; man fick se äkta Afrika-dans, inlärd av Gullan Lindström på platsen och överförd till det något bistrare klimatet i Norden.

Sven Franzén hade gjort en verkligt fin översättning på en tyrolervisa som tyskarna i somras hade med sig till Katrineholm och körsången var fint instuderad liksom duettsången av Elsy Boström och Gullan Lindström.

Dans blev det även efter kavalkaden, gamla fina gilles- och sällskapsdanser, folkdanser och gammaldans.