

## Dansborgarmärket:

# Första paret ut

Sörmländska dansborgarmärket har instiftats och gäller för hela landskapet. På lördagen erövrades de första märkena.

Det var Södermanlands spelmansförbunds sekreterare, Anita Hedlund, och Sörmländska ungdomsringens ordförande, Göran Berglund, Eskilstuna, som dansade upp. Riksspelman Leif Johansson spelade och Dag Sundin, Strängnäs, samt Bengt Hägg, Flen, dömde.

— De som simmar 200 meter tar simborgarmärket och kan känna sig trygga, sa Anita Hedlund, sedan det nykomponerade dansborgarmärket var hennes. De som kan dansa vals, schottis och en valfri gammaldans har möjlighet att klara det här märket.

Syftet är högst seriöst — att stärka intresset för den unika kulturtradition som våra danser utgör.

— Förhoppningen är givetvis att riktigt många ska pröva sina färdigheter i gammaldans, sa Anita Hedlund.

En fråga blir intressant; vilken sörmländsk kommun får flest antal dansborgare i förhållande till sitt invånarantal.

Märket är instiftat gemensamt av Sörmländska ungdomsringen och Södermanlands spelmansförbund. På lördagen var det alltså premiär.

### • Ungdomsringen jubilerar

Även om Sörmländska ungdomsringen är betydligt yngre än riksorganisationen gick stämman i jubileets tecken. Jubileumsgeneralen Henry Lindblad, erinrade om svunnen tid.

— Om inte några framsynta personer för 70 år sedan beslutat bilda Folkdansringen — företrädaren till Svenska ungdomsringen, hade vi inte varit samlade idag, slog han fast.

Mycket har hänt sedan den 31 juli 1920, då Folkdansringen bildades. Nu är man framme vid ett jubileumsår, som till stor del kommer att ställa Sörmland och Nyköping i blickpunkten. Under veckan

den 11 till 17 juni blir det Zornmärkesuppspelningar och Riksspelmansstämma. •


— 1990 blir en stor manifestation för vår verksamhet, sa Henry Lindblad. Det kommer säkert att dröja innan vi får vara med om något liknande. Årsstämman gästades av Anne-Marie Rosén, som är Svealandsregionens representant i riksorganisationen. Hon utsågs att leda förhandlingarna.

Bland beslut som fattades i övrigt kan nämnas, att styrelsen ska ut på fältet och hjälpa

till med rekryteringen. Antalet medlemmar, under 25 år, har nämligen minskat under året. Totalt finns nu 1 296 medlemmar i 15 föreningar.

Styrelsen består av: Göran Berglund, Rekarne, ordförande, samt Björn Fali, Sorunda, Inger Falk, Sorundi, Sven-Erik Sederlin, Salem, Henry Lindblad, Salem, Thomas Gårdhagen, Rekarne och Sonia Waern, Flen. Nyvalda ersättare är: Ingrid Sejbolet, Strängnäs och Sven-Erik Tillman, Rekarne.

Text och foto:  
CARL-GUSTAF OHLSSON



*Södermanlands spelmansförbunds sekreterare, Anita Hedlund och Sörmländska ungdomsringens ordförande, Göran Berglund dansade upp och klarade det nykomponerade märket.*



Första paret utför dansborgarmärket var Anita Hedlund och Göran Berglund.

## Premiär för märkesdans

Simborgarraäret är välkänt sedan många år, men nu kommer dansborgarmärket. För första gången ska sörmlänningar kunna få papper på att de klarar grunderna i svensk gampaldans. Alla som kan dansa vals, schottis och en valfri gammaldans ska kunna ta dansborgarmärket.

I lördags var det premiärupp-dansning för dansborgarmärket i samband med Sörmländska Ungdomsringens distriktsstämma i Södertälje. Dansade upp gjorde Göran Berglund, Eskilstuna, ordförande i Ungdomsringen, tillsammans med Anita Hedlund, Malmköping, sekreterare i Södermanlands Spelmansförbund. Bedömde gjorde Dag Sundin, Strängnäs och Bengt Hägg, Flen,

från Ungdomsringens Dans- lek- och musiksektion. Spelade gjorde Leif Johansson, länets konsulent för Folkmusik- och Dansåret 1990, anställd på Stiftelsen Kultur i Sörmland.

Intresset för att arrangera upp-dansningar till dansborgarmärket är stort bland Ungdomsringens föreningar, så flertalet sörmlänningar ska kunna få chansen att dansa upp i något sammanhang. Uppdansningar planeras i samband med både Vingåkers-dansen och vid Gammaldags Marknad i Malmköping.

Också andra län har visat intresse för dansborgarmärket. Bland annat Västergötland vill låna den "sörmländska modellen".

# Nu kan man ta dansborgarmärket

Först kom simborgarmärket.

Nu slår folkdansarna i Sörmland ett slag för danskunnandet med ett särskilt dansborgarmärke.

Det är Ungdomsringen i Sörmland som kläckt idén till ett särskilt dansborgarmärke och förebilden är förstås simborgarmärket som man får om man klarar att simma 200 meter.

Fast för att få dansborgarmärket krävs att man kan dansa schottis och vals samt ytterligare en gammeldans.

— Syftet med märket är att väcka intresse för folkdanser, säger Göran Berglund, ordförande för Ungdomsringen i Sörmland, en organisation för länets folkdanslag.

## • Premiär i helgen

Första märkestagningen skedde i helgen då ledare från

Ungdomsringen i Svealand träffades i Eskilstuna för att diskutera motioner och ekonomi inför en stundande rikskongress för landets ungdomsringar.

Namnet till trots är Ungdomsringen en allåldersorganisation. I Sörmland finns 1 300 medlemmar. På senare år har medlemsantalet sjunkit något.

— Men det tänker vi vända på nu. I år är det Folkmusikens och folkdansens år och det ska bli en hel del lokala arrangemang i länet. Det hoppas vi ska ge oss fler medlemmar, säger Göran Berglund.

Det största arrangemanget i Sörmland blir en riksspelmansvecka i Nyköping i mitten av juni. Förutom uppspelning för Zornmärket blir det en rad konserter, bland annat uppträder Norrbottensgruppen J P Nyström, Lars Roos och estniska gruppen Leegeyus.

— Det blir det största folkdansarrangemanget någonsin i Sörmland.

9 och 10 juni blir det den så kallade Vingåkersdansen, en tävling för folkdansföreningar.

Och 19 maj blir det en särskild Folkdansens dag i Parken Zoo i Eskilstuna. Då får för övrigt alla

• Nu slår Ungdomsringen ett slag för danskunnigheten med ett särskilt dansborgarmärke. Här dansar medlemmar i Ungdomsringen upp för märket. Till vänster Carina Bååth och Göpin Berglund och till höger Lotta Stenström och Dag Sundin.

• **Uppmärksamheten chans att dansa: upp för domare från Ungdomsringen - en för dansborgarmärket**