

TEXTEN VID JUBILEUMSMUSIKEN

I samband med Jubileumskonserten i Rosvallahallen för en tid sedan framfördes synpunkter om att det var mycket svårt att höra

texten, som kören sjöng. SN kan i dag presentera texten som har författats av Ulla Rydbeck.

Kör

Nyköpings Gästabud
för kör och stor orkester

Dag Lundin
Text: Ulla Rydbeck

Hertig
4 (6) 7 (7) 4 5

8 Marcia Pesante



blank uppå
dun - kelt slott
där historien
lyser

visar blodiga fejder. Fest och gamman följdes av morden. Säggen säger ond, bråd död. Arma män, de trodde sin broder om gott. Månen lyser blank uppå dunkelt slott, denna natt, nu när sveket och gärningen planläggs. Kungen rådgör, njuter av hämnden ger sin knekt befogenhet: "Ta nu mina bröder till fånga och död".

Törstiga strupar och magar vill vi fylla med mjöd och grisstek, sen följer dans och lek. "Tyst med dej, Junker inte skråla, drick dej inte full. Ta fram din pipa spela, ria, dansa och var glad". Vackra jungfru skänk mej nu ditt hjärta".

Nej min junker, jag mej aktar väl. Men en dans med dej jag säkert kan mej tänka. Skänka dej en kyss tillika med. Av mat och dryck vi njuter och vi frossar, sen vi dansar hela natten lång.

NATT PÅ NYKÖPINGS SLOTT

Ve och klagan, död naklas, liv är slut. Törst och hunger förebådar morden. Arma bröder som så hårt ska straffas av sin kung som sade: "Minnens I Hätunaleken".

Kvar står staden med slottsruin fylld av skimmer och tradition. Kvar står staden med slottsruin fylld av skimmer och tradition. Kvar står staden med slottsruin fylld av skimmer och tradition.

Ulla Rydbeck, författare av texten till jubileumsmusiken.