

# Trivsamt träff i Sparreholm för spelmän och folkdansare



Spelmännen inledde träffprogrammet med en stunds storgruppsmusicerande ute i den vackra hembygdsparken.

**SPARREHOLM:** God och glad stämning och ett musicerande ända fram till småtimmarna var det vid lördagens stora spelmansträff i Sparreholms hembygdsgård. Det var femte året i följd som Malmabygdens spelmanlag och Sparreholms hembygdsförening gemensamt arrangerade en träff av det här slaget. Ett hundratal spelmän och dansande från främst Sörmland och Östergötland hade mött upp med den sörmländske förbundsordföranden Arne Blomberg, Södertälje, i spetsen.

Man började med storgruppspelande ute i den vackra parken under Arne Blombergs ledning. Så småningom drog man sig in i den rymliga logen och där blev det sedan musik och dans kvällen lång. På spelmäns sätt drog sig en eller flera mindre grupper undan till någon egen vrå i parken för att spela sig samman och uppliva gamla spelmansminnen. Inne på logen välkomnades träffdeltagarna till Sparreholm av hembygdsföreningens ordförande Nils Björkman. Förutom spelmansförbundets medlemmar var det medlemmar i Ungdomsringen som deltog i träffen och i de många timmarnas logdans. De allra flesta av såväl spelmännen som dansarna kom i nationaldräkter och följaktligen var det en färggrann skara som tog den trivsamma Sparreholmsparken i besittning under den sköna och vädermässigt gynnade sensommarkvällen.

## En ros till Södertälje!

"En annorlunda spelmansstämma" kallar redaktör Rune Holmberg sommarens Kringellek i Södertälje. — Arets riksspelmansstämma i Södertälje går till historien som en märklig manifestation kring det dominerande temat dans och folkton, skriver redaktör Holmberg, i ett ledarstick i senaste nr av Svenska Ungdomsringens tidskrift Hembygden.

— Jär kan man tala om dans och musik hand i hand som det alltid borde vara. Publikt blev också stämman en succé. Som ett russin i kakan noteras också att dragspelet gjort sin entré i en riksspelmansstämma. Låt vara att vi inte har många som kan jämföras med Vappersta-Lasse, men det har vi vetat länge och det vittnar om företagsamhet från Arne Blomberg & Co. att han nu fick sin chans och sin välförtjänta guldplakett! LT 24.10.73

# 100-tal spelmän och dansare på trivselträff i Sparreholm

K-K 3.9.73

God och glad stämning och ett musicerande ända fram till småtimmarna var det vid lördagens stora spelmansträff i Sparreholms hembygdsgård. Det var femte året i följd som Malmabygdens spel-

Man började med storgruppspelande ute i de vackra parken under Arne Blombergs ledning. Så småningom drog man sig in i den rymliga logen och där blev det sedan musik och dans kvällen lång.

föreningens ordförande Nils Björkman.

### NATIONALDRAKTER

Förutom spelmansförbundets medlemmar var det medlemmar i Ung-